

VAN ONZE ERE-VOORZITTER.

Waarde Heemvrienden,

Boscheidenheid zonder drempelvrees is een deugd. Daarom is deze priesterjubilaris een deugdzaam man. Geen onvertogen woord komt er ooit uit.

Wie en wat hij is?

Rector Pennings, een Gemertse Norbertijn, een échte Gemertenaar in handel en wandel, al loopt hij er stellig niet luidruchtig mee te koop.

Hij heeft belangstelling en meer dan dat voor al wat onze goede Commanderie beroert, waarom het niet behoeft te verwonderen, dat hij een belangrijke bestuursfunctie vervult - belangeloos en met succes.

Kon het ook anders: een geboren en getogen Gemertenaar, oud-leerling van onze nog niet zo heel lang geleden in letterlijke en riguurlijke zin afgebrande Latijnse School, waarvan hij later conrector werd en zijn beste krachten heeft woggegeven, thans rector van Huize Nazareth, ook al met een zeer oud verleden.

Hij is verliefd, schrik niet. Op het grijze kerkarchief der parochie van de Kadastrale Kerkfabriek St. Jans Onthoofding en het archief in de stoffige kluis ten gemeentehuize van Gemert. In het verleden ligt het heden, in het nú wat komen gaat. In de folianten van verschillende kloosterboekenbewaarplaatsen, zowel als op pastorieën, provinciale, zowel als rijksarchieven, heeft hij zijn neus wel eens gestoken en Gemert uit die werken geroken. Hij is bij zulke gelegenheden welkom en als het ware kind aan huis. Hier leerde hij Gemert proeven; een nadere bewustwording van wat hij van huis uit reeds wist en voelde.

Je zou hem zijn gezegende leeftijd niet aanzien, zo rap, zo vitaal, zo attent op alles en daarbij zo accuraat dat hij alles wat hij pleegt te ondernemen, tot een goed einde brengt. Nog steeds.

Aan de weg timmert hij niet. Op de weg fietst en wandelt hij als de beste, als een sportieve persoonlijkheid. Hij is door zijn veelzijdige belangstelling nog altijd bij de tijd, deze spirituele man, een heer, een Witheer van de aloude en roemruchte Abdij van Berne, gestationeerd in zijn geliefde geboorteplaats, die hem na aan het vriendelijke hart ligt.

Hij weet veel, zo niet alles van Gemert: daarom houden zo. Hij frequenteert met degenen die toezeggen boekwerken over het vroegere Gemert te publiceren, doch er nog altijd niet toe schijnen te kunnen komen. Je kunt van hem opaan. Wat hij misschien niet snel, doch altijd weloverwogen belooft, brengt hij tot een goed einde, doch hij doet het.

Hij weet veel, zo niet alles van Gemert; hij houdt er zielsveel van, hij hangt er aan, hoewel voor het bedenkelijke nimmer blind en als het te pas komt uit hij dat ook: daarom houden zo!

Met de woorden die onze huidige voorzitter als het ware in de mond onverstorven naar voren wellen: ad multos annos, ja vele jaren, met dank voor alles en graag alle geluk toegewenst, wat bij deze gelegenheid een oprecht en verdienstelijk Gemertenaar ten volle toekomt. Geef me de vijf. Handen in elkaar. Veel handen van welwillendheid maken licht werk, heemkundewerk als U mij verstaat. Vriendschap en toegenegenheid zij in ruime mate Uw welverdiend deel.

A.H.de Bekker, oud-burgemeester en ereburger  
van onze Vrije ende Neutrale Heerlijkheid.

#### H. PENNING'S - 50 JAAR PRIESTER.

Het zal niet vaak voorkomen, dat in een heemkundetijdschrift bijdragen verschijnen over nog levende personen. Als dat wel gebeurt, dan moeten er heel bijzondere redenen zijn of moet het gaan over heel speciale personen die in nauw verband staan met de heemkunde.

De heemkundekring van Gemert vindt mijnheer Pennings zo'n speciale persoon en de viering van zijn 50-jarig priesterfeest zo'n speciale reden om in deze aflevering aan hem aandacht te schenken.

Ik mag veronderstellen, dat meer deskundigen in dit tijdschrift de relatie tussen het Gemerts heem en mijnheer Pennings zullen belichten. Van mij, als confrater van de jubilaris, mag men alleen verwachten een schijnwerper te richten op wat de jubilaris in zijn 50-jarig priester-zijn aan arbeid verricht heeft.

Hij werd op 27 december 1899 geboren te Gemert. Daar staat hij op die datum ingeschreven in het bevolkingsregister onder de voornamen Martinus, Henricus, Johannes. In het dagelijkse leven wordt hij echter aangesproken als Harrie.