



KAPITTELSTOKJES

OPRICHTING GEMERTSE VOETBALVERENIGING IN 1910

De ervaring leert datmen het met oprichtingsdata van verenigingen niet 'zo nauw' neemt. Zo claimden de Gemertse schuts-gilden 'verledens' die teruggingen tot omstreeks het jaar 1300, terwijl hun oorsprong een 200 jaar nadien ligt. En zo kwam onlangs Harmonie Excelsior tijdens het vieren van hun 75-jarig jubileum, al lezend in hun eigen geschiedschrijving, tot de conclusie, dat ze pas 65 was geworden.

Na lezing van de onderstaande kranteknipsels uit 1910 zal iedereen zich afvragen of nu ook de oprichtingsdatum van GVV, Gemerts grootste sportvereniging, die heet te dateren van 1912, bijgesteld moet worden.

De te Helmond uitgegeven "Zuid-Willemsvaart" van woensdag 4 mei 1910 berichtte het navolgende:

Gemert. Morgenavond is het vergadering in het café Colen-Frunt van enkele jongelui teneinde tot de wederoprichting te komen eener nieuwe voetbalclub. We willen hopen, dat die pogingen slagen zullen, want het moet erkend worden dat voor onze burgerjongens een dergelijke club bepaald iets goeds, iets nuttigs zijn kan.

Drie dagen later bericht dezelfde krant:

Gemert. In de donderdagavond gehouden vergadering is opgericht eene nieuwe voetbalclub onder den naam G.F.C. "Gemert". Het voorlopig bestuur is in onderhandeling over een prachtig terrein vlakbij de kom. De oefeningen zullen zo spoedig mogelijk aanvangen. Morgen na de hoogmis is er alsnog gelegen-

heid zich als lid op te geven in het lokaal van den heer Colen-Frunt.

Zonder verdere naspeuringen in de kranten van 1910 tot en met 1912, moet de vraag of deze voetbalclub alweersnel ter ziele is gegaan, waarna in 1912 dan een nieuw initiatief leidde tot oprichting van G.V.V., onbeantwoord blijven.

Als toelichting moge hier nog dienen dat er in de diverse denkboekjes uitgegeven bij gelegenheid van te vieren jubilea van de Gemertse voetbalvereniging wel steevast sprake is van een voorloper van G.V.V., die onder de naam "Gemertania" omstreeks 1906 de voetbalsport al beoefend zou hebben. Ook in de kranteknipsels hierboven wordt trouwens gesproken van een "wederoprichting".....

Ad Otten

WETEN ZE ALLEEN IN GEMERT NOG WIE SINTERKLAAS' KAPOENTJE IS?

Heel Nederland kent het liedje van "Sinterklaas' Kapoentje". Al heel lang schijnt ons volk echter niet meer te weten wat het betekent. Dat op zichzelf is natuurlijk niet zo erg. Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Maar....onzin blijft onzin. In uitgaven van de Brabant Pers werd onlangs geschreven dat men maar niet te ver moest zoeken naar een verklaring voor Sinterklaas kapoentje omdat dat alleen maar zou rijmen op schoentje. Ook op radio en tv heb ik dat horen verkondigen. De nieuwe uitgave van de Grote Van Dale echter was van mening dat er toch een betekenis gegeven zou moeten worden voor het kapoentje van sinterklaas. Men bevond dat "kapoentje" behalve deugnietje of gekastreerd haantje ook nog een vleinaam was voor Sint Nicolaas.

Hè Hè Toch...

Mijn opa gaf me indertijd de mijns inziens enig juiste verklaring. Sinterklaas' kapoentje dat was, zo vertelde hij me, het bij alle kinderen zo populaire kleine zwarte Pietje, die met het grootste gemak door de engste schoorstenen kruipt om in opdracht van de goed-heilig-man in ieders schoentje te rijden.....



A.O.