



Extraordinaire Haerlemsche Donderdaeghsche Courant.

SPANGIEN.

Madrid den 11 August. Op den 2 de des is hier een kerkelijken Raad van State in de Vlaemse Maatschappij... (text continues with details of the council meeting)

ITALIEN.

Roma den 20 August. De Italianen van de vroege Calabrische en Lucanische provincen, die de laatste maanden van 1808... (text continues with news from Italy)

datter wel 7000 nieuwe Boegschieten van andere Soorten zijn, omme dezel te supplieren... (text continues with military news)

Paris den 20 September. Men heeft van Parijs, dat de Davila, die als 't Yndische Hof was gekomen... (text continues with news from Paris)

Oprechte Haerlemsche courant 22-09-1872

NEDERLANDEN.

's Gravennage den 21 September. Sijn Hoogheyt is lauder in 't Leijer. Op heden komt Tijding, dat Gisteren Nacht ten twee uren de Fransse yst Creveteur een Entreprie op Heusden voor gehad hebben... (text continues with a news item about a French vessel)

De Fransse met 2000 souden weder binnen Woerden zijn gekomen, en [bij] naar by De Fransse, over Rijn gepasseert onder den Manschal de Tusenne, souden 15000 Man sterk zijn, doch door 5 a 5000 Man van den Bisschop werden versterkt... (text continues with a news item about French troops near Woerden)

... (faded text from the reverse side of the page, partially obscured by the main document's edge)

# Gemertse inbreng tijdens het Rampjaar?

*Op 22 september 1672 bericht de Oprechte Haerlemsche Courant, die we gezien de naam toch echt wel moeten geloven, over Franse legeractiviteiten die mede gedwarsboemd werden door... Gemert!*

U weet het, 350 jaar geleden was het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos. We werden immers door vier landen aangevallen. Nou ja, door twee stadstaatjes, Munster en Keulen, op zee door de Engelsen en vanuit het zuiden door de Fransen. Het was een echt rampjaar. De Fransen waren, met 2000 man aan troepen, blijkbaar van plan een 'entreprise', een onderneming of aanval op Heusden uit te voeren. Ze waren al gevorderd tot een 'zeker redout(e)', een schans en torenwerk genaamd Berkof. Dat zou blijkbaar de uitvalsbasis voor de verrassingsaanval op Heusden zijn. Maar op dat moment zijn 'die van Gemert' (de Heusdenaren?) door 't Canon' ge-waarschuwd. De Fransen zijn daarop geretireerd, hebben zich dus teruggetrokken. Tja, een uiterst leuk weetje, maar

er blijven wel wat vragen over. Bijvoorbeeld: waar bemoeide Gemert zich mee? Waarom sjouwden Gemertenaren met een kanon door Brabant en brachten we zodoende onze neutraliteit niet in gevaar? Of hebben ze een beschikbaar exemplaar aldaar gebruikt? En die Berkofschans, waar lag die? In de buurt van Heusden aan de Maas? Toch niet Heusden bij Asten? Nee, dat is geen vestingstadje. En er staat wel 'die van Gemert', maar zijn dat ook echt mensen uit de Commanderij Gemert? Vragen, vragen, vragen, maar we hebben nu een antwoord. Dat voelt altijd als een kleine ramp... Bij de afbeeldingen treft u de voorpagina van de

krant aan, en ook de uitsnede van het geciteerde berichtje op pagina 2 van de krant, met de transcriptie. Met dank aan Ben van den Berg, die het krantenbericht aantrof.







*Het graf van Willem van Schijndel. (Foto Cas Jamin)*