

# Joseetje kreeg liever 'n step dan te mogen spelen met engeltjes

*Ze was 5 jaar en had leukemie. Op 10 april 1949, een week voor Pasen, is ze overleden in het ziekenhuis in Eindhoven.*

Kort tevoren heeft de zuster-verpleegster het haar al zo'n beetje voorspeld met de boodschap dat ze misschien al voor Pasen met de engeltjes zou mogen gaan spelen. Toen even later papa met het jongere broertje Adje op bezoek kwam, vertelde Joseetje nog een beetje ontdaan tegen haar papa: *"Ik ga niet naar den Hemel met de engeltjes spelen, want ik mag van jou met Pasen naar huis komen, en dan krijg ik een step! Hè papa? De zuster weet er niets van, hè papa?"*



M'n moeder heeft me tientallen dagboeken nagelaten en is het niet op de overlijdensdag dan is het wel op Joseetjes verjaardag dat ze over haar heeft geschreven. En regelmatig volgt dan ook wat de zuster Joseetje vertelde van het te mogen gaan spelen met de engeltjes en wat dat met haar deed en dat haar dat altijd bij zal blijven en dat ze dat nooit zal kunnen vergeten enzovoort enzovoort!

De Eindhovense zuster stond trouwens niet alleen in het beeld van dat jong overleden kinderen met engeltjes mochten gaan spelen. Joseetje zat op de bewaarschool Nazareth in de klas van Soeur Veneranda. En met de dagboeken van m'n moeder heb ik ook de brief gekregen van Joseetjes zuster van de bewaarschool. Ja en je raadt het al. Ook deze 'eerwaarde zuster' heeft het over spelen met engeltjes, dat ze daar zo naar verlangde, dat ze daarover ook zo mooi kon zingen, en dat ze nu voor de bedroefde ouders een voorspreekstertje in de hemel zal zijn, enzovoort enzovoort. Wat een geluk toch allemaal. De brief is hierbij afgedrukt. Van de step die Joseetjes voorkeur had heeft Soeur Veneranda beslist nooit weet gehad.

*Joseetje Otten, geboren Gemert, 14 september 1943, overleden Eindhoven 10 april 1949*

## Nawoord

In 2004 is ons moeder (91 jaar) overleden. Kort tevoren vroeg ze: "Als ik er straks niet meer ben, zorgen jullie dan voor 't grafje van ons Joseetje?" Als afsluiting van dit artikel hebben we bij d'r grafsteen effe een stepje geplaatst.



Brief van Soeur Veneranda, april 1949  
(reproductie: Paul Verhees)

Gemert, Hondag 49  
Bedroefde Familie,

Ho juist hoorde ik  
buiten verwachting, dat O.S. Heer Joseph  
toch nog is komen halen. Van hard  
condoleer ik U met het droevig verlies,  
ook namens de Liew. Choeder en Truistes  
Nu is haar verlangen om'nde  
getijde te zijn, wat ze nog nog zo  
hart voor haar heengaan, voldaan  
en mag ze God troosten in 't well  
bed, wat anderen Hem aandoen  
en Hem steeds danken. Och we  
mogen haar dat hemels gebod niet  
misgunnen. Ja met is 't offer  
ruaar om zo'n lief kind te mac.  
ken missen, maar is er iets te goed  
voor O.S. Heer? Hij zal Uw offerwa.  
digheid belonen en Joseetje is  
een vreespreekster voor U, die bij  
O.S. Heer al Uw belangen blijft be.  
hartigen. Wij blijven voor U bidden  
opdat God U de genaden geeft dit  
offer edelmoedig te brengen.  
Na nogmaals m'n deelneming te  
kuigd te hebben verblyf ik  
met vriendelijke groeten  
L. Veneranda