



Wees gegroet MARIA



2000 Jaar geleden

In die tijd leefde er een Keizer
Heel machtig en heel rijk
Die zijn onderdanen eens liet weten
dat Hij allen tellen wou.

Groot en Klein en arm en rijk,
zy allen trokken op naar
steden en naar dorpen waar
hun stam geboren was.

Zo ook Jozef en Maria, samen
ver uit Galilëa, naar het
dorp waar David eens geboren was,
naar Betlehem.



Met het weinige dat aan
eten en aan kleren was van hen,
En hun kleine magere ezel
trokken zij naar Betlehem.

Maria zou een kindje krijgen
juist detijd van hun lange reis
ze werd vermoeid van het lange rijden
op de rug van het kleine die.

Na dagen op een avond
Sneeuw bedekte veld en weg
Kwamen zij voorzichtig lopend
aan het eind, in Betlehem.



Velen waren daar gekomen
om eveneens als zij,
te worden opgeschreven in de boeken
zoals de Keizer hun beval.

Jozef zoekt vergeefs een plaatsje
voor Maria en hem zelf,
waar zij rusten konden en eten
en waar het Kind geboren zou.

Doeh helaas, geen plaats was er gebleven
alles was al vol,
alle huizen alle zalen zelfs de schuren,
niemand die hen hebben wou.



Ze liepen voort en toen Maria
niet meer kon van moeheid
vonden zij een kale stal nog
In het veld gezet voor het vee.

Met een dak vol Kiëren en vol gaten
in de hoek een voederbak,
Stil suffend daar een domme os
door de Herders daargelaten.

In die stal werd in de nacht
het Jezuskind geboren,
Maria weende van geluk
Jozef dankte God en bad.



De engelen van God die zongen Gloria
en klokken galmden door de nacht,
Een lichte witte Engel sprak;
„Vreest niet” tot de verschrikte Herders.

„Vreest niet, want ik vertel u
grote vreugd, dat in een stal
de verlosser is geboren, gij vindt
een kind dat ligt op stroo”

• En Koningen die kwamen geleid door een
zij gaven goud en wierrook en Myrrhe ^{ster}
Mari wist niet hoe ze danke zou
wyl Jozef stil bleef bidden



In deze streek nu, leefde ook een
Koning, Herodes was zijn naam
dieniet Godvrezend was en alsmaar
vreesde voor een Koning die zijn plaats
veroveren zou. Hij zocht de pasgeborene
te doden.

Maar in de nacht toe Jozef sliep
en Maria sluimerde bij
haar kleine kind, en stil geluk
de arme stal doorvoer.

Verseheen een Engel Gods
En sprak tot Jozef „Herodes
heeft het plan het kind te doden,
„Ga, neem het kind en Maria mee.“



En zij nog slaperig en moe,
ze gingen weer op weg en vluchtte
naar een land, genaama Egypte
in de stal bleef goud en wierook achter.

Eenvoudig leefde Jezus temidden van
zijn ouders. Hij groeide tot een knaap
van twaalf jaren. Jong doch wijs
was Hij en graag zijns ouders onderdaan

Het was in een dien jaren dat het tegen
Pasen liep enieder in het land naar
des Godes tempel ging om zijn offer
daan te brengen ente bidden voor
zijn God.



Jozef en Maria ook, brachten
vroom het kleine offer en toefde
in het huis van God, waarna
zij huiswaarts gingen hun kind vergetende

Hij werd later weergevonden lerend
aan hen die wilden luisteren ^{de Geboden Gods.}

Jesus groeide in wijsheid en in jaren
en liet zich dopen in de Jordaan.

Zijn leuen werd daarna bekend,
omdat hij vragen stelde en antwoorden ^{gaf,}
die ieder zeer verbaasde,
daar ze rechtvaardig waren en zeer wijs.



Jezus Christus ging het land door
en velen leende graag van Hem
Hoe zij God het beste konden dienen
en hoe alle mensen broeders waren van
elkaar.

Velen kwamen en bekeerden
En twaalf mannen uit verkoren
uit het volk, zij waren onderdanig
en verspreidde als apostelen Christus leer.

Johannes was de jongste en door de
Meester meest geliefd,
Judas was degeen die Jezus eens verraden
moest
Petrus, Paulus en Jacobus, allen hadden
Christus lief.



Door blinde Haat en yverzucht
gedreven
waren Fari zeën en geleerden
tegen Jezus zeer gekant,
zij zochten naar een reden, hem te
doden.

Hij ging intussen weldoend rond
en hield een ieder voor, hoe voor zijn God
te leven
het volk door vijanden gedreven
Beschuldigde de Heer van Hoogverraad.

De wonderen die Hij deed, het mocht
niet baten
Hij wekte doden op ten leven.
Een blinde kreeg het licht.
En wanhoop week voor Jezus warme
woord.



Men klaagde hem toen aan
aan 's Konings oor deed laster
ende leugen wel yest,
Hij had toch ook gezegd dat Hij de Koning
was der Joden.

Hij hitst het volk op tegen Keizer ende
en misleidde de goede burger met zijn
Koning
duivelskunst

Hij zal het land eens winnen
als Hij niet verdwijnen zal.

En voor wat geld was Judas wel deman
die uitkomst bracht om Jezus te verraden
Een Kus zou dan het teken zijn
zowas zijn Meester te herkennen



In den hof waar Jezus bad en waakte
Werd Hij doot de soldaten overmand
zij voerden Hem naa hunne Koning
die Herodes was.

Herodes vroeg aan Jezus wie Hij was
En Jezus sprak ik ben degeen
die Koningis der Joden
Mijn Koninkrijk is niet op aarde.

Toen zond Herodes hem weer weg
om maar te gaan naar
de voogd des lands Pilatus,
Endeze stuurde Jezus weg weer naar
Herodes.



Herodes sprak toen Jezus aan
en zei Gy zyt niet schuldig.
Het volk riep weg met hem,
Toen liet Herodes Hem toch geselen.

De beul sloeg toe medogenloos
en tot bloedens toe werd Jezus toen
gegeseld
Bespot beschimpt geslagen en gehoond
Hij droeg gelaten de onverdiente straf.

Veroordeeld tot de dood,
de kruis dood moest Hij steruen
Allen waren tegen Hem
Doch Jezus sprak geen wederwoord.



Hij droeg gelaten 't zware kruis
door de volle warme straten

Driemaal viel Hij onde het hout
geslagen ~~aan~~gehoond door 't volkende
Soldaten.

Na 't roven van zijn kleet
werd Hij am het kruis geslagen
de spykers drongen in zijn vlees
na iedere slag, het bloed zich mengde
met zijn zweet.

En smekend tot de vader in de Hemel
Bad Jezus voor het volk

„Mijn Vader wil het hun vergeven
Men weet niet wat men deed.“



Indie middag na 3 uur
Toen Hij daar hing en in pyn
zjn bloed verloren ging
En ieder wachtte op zjn stervensuur

De lucht zichponwde in bet donker
En naast het Kruis Maria stond;
die weende om haar zoon en
heel het leed der wereld samendrong
in tranen.

Toen sprak de zoon van God
die rond ging en had welgedaan
zjn laatste woord, "Heer, in
uw hand leg ik mijn leven"
"Het is volbracht"

161

Argemert.