

Skoefelde Napoleon op Esp?

(door Simon van Wetten)

In het gemeentearchief is een aantal ferme boeken terug te vinden die de transporten van onroerend goed in de Franse Tijd uitvoerig vermelden. In zo'n overzicht met betrekking tot Bakel staat een verrassende mededeling. Het betreft de hoeve Esp. Deze omgrachte Commandeurshoeve uit de 15e eeuw werd in 1485 gekocht door de Duitse Orde en bleef ruim driehonderd jaar eigendom van de Commanderie Gemert. Maar op de 26e der Wintermaand 1809 werd alles anders. Rentmeester der Domeinen

Joh. Robijns verkoopt op die dag de hoeve. U kent de verkrijger vast wel. Dat is namelijk Zijne Majesteit de Keizer van Frankrijk en Koning van Italië. Napoleon Bonaparte dus. Naast zijn Keizerrijk en de Veroverde Gebieden was hij nu ook de trotse eigenaar van een huis, schuur, stalling, hof en aangelag genaamd de hoeve Esp, met daarbij zes percelen land, groes en houtwas.

Ik ben benieuwd of de bewoners van het buurtschap Esp de nieuwe eigenaar daar ooit hebben zien skoefelen...

